



FÖRENINGEN
LÄCKÖ VÄNNER

LÄCKÖ SLOTT, SE-531 99 LIDKÖPING

NYHETSREV

Januari 2016

God fortsättning!

Ett nytt verksamhetsår har inletts. Julen var grön, men sedan en tid håller vintern oss i ett stadigt grepp. På Läckö är det dock långt ifrån tyst och stilla. Det sågas, hamras och byggfirmer är sedan en tid etablerade - inte bara i kyrkan utan även på vårt kansli och vid badplatsen. Där en ny brygga byggs, som är väl förankrad i berget. Dimensionerna på virket är tilltagna och den ser riktigt inbjudande ut. Bryggdäcket som ansluter utanför naturum känns tilltalande och ger riktigt fina badmöjligheter - något som vi tidigare saknat.

Den västra flygelbyggnaden på området inrymmer som Ni vet vårt kansli. Byggnaden stod färdig år 1806 och ersatte då ett äldre korsvirkeshus. Vi välkomnar dock restaureringen. Då stiftelsens medarbetare har blivit allt fler, ges framledes bättre utrymme för att kunna dricka en kopp kaffe tillsammans - och även om många tycker att skogsmössen är söta, hoppas vi renoveringen medför att de håller sig utanför kansliet framöver.

Arbetet med våra olika kulturproduktioner inför vår/sommar/höst 2016 har varit igång sedan i höstas. Tack vare ambitiösa medarbetare vågar jag lova ett riktigt stimulerande 2016.

Musikaliska nyheter, utställningar som inte tidigare visats, gastronomiska höjdpunkter och spännande slottsbesök för ung och gammal. Mer om detta i nästa nummer.

Bästa hälsningar

Magnus Lönnroth



LARS BÄCKSTRÖM LÄCKÖSTIFTELSENS ORDFÖRANDE

Lars Bäckström har varit landshövding i Västra Götaland i åtta år nu och Läcköstiftelsens ordförande i ett. I hela 18 år arbetade han i riksdagen. Hustrun Ann-Christin och han bodde då i Uddevalla och varje måndag åkte Lars iväg och kom hem på fredagen. Så en dag sa hustrun "Älskar du mig?" "Ja, jag älskar dig" blev svaret. "Och ändå lämnar du mig varje måndag för att åka till Stockholm och för att få skull".

Han betraktar sig nu som en "nykter politiker". Men vågar sig inte ens på *lite* politik, för då finns det risk för återfall. Så inför valet 2006 slutade Lars med politiken och började inom den marina industrin.

Kärleken till hustrun, konsten, historien, musiken, naturen och poesin lyser ur ögonen. Karin Broos är en av favoritkonstnärerna och en återkommande uppskattad julklapp är lyrikböcker.

Den 12 maj klockan 21.05, 1970 träffade han sin hustru Ann-Christin (hon 14 år och han 17), på en dans. Sen blev det militärtjänst på P4 i Skövde. Efter högre studier började Lars arbeta som lärare och undervisade i historia, geografi, religion och samhällskunskap.

Vårt samtalet böljar fram och tillbaka "Läckö slott och dess verksamheter är som en hel korg med Kinderägg", säger Lars och fortsätter. "Här finns natur, kultur, historia, mat, Sveriges bästa hotell, musik, nöje, barnens slott, bad och båtliv. Simon Irvings arbete med trädgården och experiment med nya sorter, allt ekologiskt odlat. Som sen hamnar i gommen på restauranggästerna på Hvita Hjorten tillsammans med närproducerade varor från sjö och skog. Den som varit här och ätit en gång, längtar alltid tillbaka."

fortsättning på sidan 3

MEDLEMSAVGIFTEN 2016

Det är åter dags att förnya medlemskapet för 2016. Avgiften är 200 kr för enskild medlem, tvåtusen kr för guldmedlem (10 år) och tvåtusen kr för företag. Glöm inte att skriva namn och adress. Sista betaldatum 31 mars. Finns det inget inbetalningskort i brevet, betyder det att du redan betalat avgiften för 2016 eller att du är guldmedlem. Numer får guldmedlemmar ett medlemsbevis med uppgift om hur länge det gäller.

BESÖK PÅ STOREBERG

Den 5 september gjorde 36 medlemmar en utflykt till Storeberg och Tådene kyrka. Familjen Letzén visade generöst sitt hem. Storeberg har haft många skepnader genom åren, den äldsta från 1300-talet, men nuvarande huvudbyggnad, ritad av Adrian C. Pettersson, är byggd i slutet av 1800-talet och ombyggd 1938. Storebergsån ringlar sig genom ägor och ut i Väneren. Här finns gästplatser för fritidsbåtar intill magasinet som också är kafé under sommaren.



Åkrarna är utarrenderade till granngården och snart blir det köttdjur i ladugården. Grisuppfödningen finns i egen regi. Förr fanns 65 personer anställda i byn med eget mejeri, bränneri och affär.

Storeberg hade också en kyrka från 1100-talet och ett gravkapell för ätterna Bonde och Lilliehöök på ägor. Kyrkan är riven och ersatt av en centralkyrka i nygotisk stil, byggd 1878-80 och bekostad av gamla ägare till Storeberg. Gravkapellet finns kvar liksom kyrkogården. Gårdssmeden hade gjort ljusstakar till alla kyrkans bänkar och på Storeberg fanns många vackert bemålade dörrar av gårdens målarmästare. Allt andades gamla tider. Magnus Gabriel De la Gardie lade Storebergs säteri under sig men fick lämna tillbaka det vid reduktionen.

Brittmaria Brax



SISTA UTROP TILL MADRID MED OMNEJD 10-15 MAJ

Vi besöker bland annat fyra städer som är upptagna på UNESCO:s världsarvslista, nämligen Toledo, Segovia, Ávila och Alcalá de Henares. Vi bor på ett Parador-hotell lite utanför Madrid. En hel dag är vi i Madrid med besök på muséet Reina Sofia. Här hänger bland annat Picassos kanske mest berömda verk "Guernica". Halvpension i Spanien, entréer och guider enligt program. Buss från Skaraborg till och från Kastrup samt buss i Spanien.

PRIS per person i dubbelrum 13 100 kr.
Enkelrumstillägg 3 300 kr.

Fullständig program finns på hemsidan lackoslott.se eller beställ av Ulla-Märta Tall tel. 073-848 20 40, um.tall@telia.com.

Bokning bör ske före den 25 januari.



ANTIKRUNDAN

Programledare Anne Lundberg med experter bl.a. Knut Knutson, Rickard Thunér, Max Sjöberg, Lars-Yngve Johansson, Eva Seeman, Claes Moser, Pia Stael von Holstein, Bo Knutsson, Jan Ribbhagen, Magnus Bexhed, besökte Läckö slott i somras. Resultatet av detta för vi se i två program som sänds den 4 februari och den 10 mars kl. 20.00 i SVT1. Missa inte det!



Det kom ett brev till Läckö Vänner från Pelle Mohlin Travel:

Kära Läckö Vänner!

Under drygt tio år har vi haft förmånen och glädjen att ordna kvalificerade resor för er. Resorna har gått till Estland, Ingermanland, Karelen, till Nordkalotten genom fyra länder, till Malta och Gozo (med magsjuka!), till Italien och Capri samt till Polen och Balticum.

Någon gång är det dags att sätta punkt och bäst – men svårt – är det när verksamheten är på topp. Det är den nu! Och nu säger vi stopp med en Jubileumskryssning till Åland den 16-17 oktober, då vi vill tacka alla våra glada resenärer. Hundraårsjubileum? Vårt reseföretag fyller 20 år och Pelle M 80 år – det blir, om än lite långsökt, 100-årsjubileum!

Vi har ordnat ett förnämligt program för er med bl a Herman Lindqvist, Anna-Lena Laurén, Malcolm Dixelius, Peter Lindbäck, Olof Ehrenkrona, Jan Prawitz, Lennart Koskinen, Arja Saijonmaa, Martin Riessen och Einar Lyth!

Vi skulle mycket uppskatta att få se er dubbla vänner på denna vår (nästan) avslutande resa.

Gå in på www.mohlintravel.se. Där finns program och bokning.

Varmt välkomna önskar tillgivna

Pelle Mohlin och Eva Ulvsbäck

VÄRVA TVÅ NYA MEDLEMMAR - FÅ ETT PRESENTKORT.

Kontakta sekreteraren eller skattmästaren, så skickas information till den nya läckövänner. Det går också bra att sätta in avgiften på föreningens bankgiro 5749-1474.

För att kunna skicka premien måste vi även få veta vem du är, så skriv även in ditt namn.

fortsättning från sidan 1

Vi talar om utställningen som var i somras ”Kvinnliga pionjärer”, som nu visas på Nationalmuseum till den 14 februari och det fina samarbetet. 2016 års sommarutställning kommer att bli fantastisk med utlånade dyrgripur från museet.

Ett annat exempel på unikt samarbete är det mellan Läckö operan och operan i Malmö. Det nyskrivna verket ”Det går an” efter en roman från 1839 av Carl Jonas Love Almqvist. Musik av Daniel Fjellström, libretto av Maria Sundqvist. Urpremiären blir den 9 juli. Passa på att boka biljetter redan nu. Spelas sedan tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar till och med lördag 30 juli.

Vi pratar också om utveckling och framtid. Landshövdingen säger att det är svårt att utveckla en verksamhet som redan är så fantastisk. Men som han ser det finns det tre nya samarbetsområden.

- Högskolan i Skövde inom datateknik och spel.
- Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård med DaCapo i Mariestad
- Biosfärområdet Vänerskärgrården - Kinnekulle, ett samarbete inom kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. I Sverige finns fem stycken.

På ordförandens idé- och önskelista står bättre belysning på läcköområdet. Nu när säsongen är så lång behövs mer ljus så inga olyckor sker.

Och tänk om ångbåten Eric Nordevall II kunde ta nutida operabesökare till ”Det går an” på samma sätt som Sara Videbeck åkte till Stockholm från Lidköping.

En dag ringde telefonen hos familjen Bäckström. Statsrådet Mats Odell hade en mycket hypotetisk fråga. Det kommer att utses tre nya landshövdingar i Sverige. Om du skulle få frågan är du intresserad? Lars svarade att han inte var ointresserad. Om det skulle vara så, är det något speciellt län du i så fall skulle vilja ha. Lars lät hjärtat tala och valde Västra Götaland. Tur för oss!

Mariestad liksom Vänersborg hade vid bildandet av storlänet upphört att vara residensstäder. Birger Bäckström blev den siste landshövdingen i Skaraborgs län. Ett av de tidigare uppdragen för Lars var att tala på Nationaldagen i Mariestad 2008. Han avslutade med de uppmuntrande orden ”Bäckström är tillbaka”! Vilket glädde gamla skaraborgare extra mycket.

Ulla-Märta Tall

STIFTELSEN LÄCKÖ SLOTT FÖRENINGEN LÄCKÖ VÄNNER

Läckö Slott
531 99 Lidköping



Tel. 0510-48 46 60
Föreningens bankgiro
5749-1474

Läckö Vänners ordförande

Lars-Göran Lönnermark
Malmgatan 5, 532 31 Skara
Tel. 0511-182 36
elg.lonnermark@swipnet.se

Sekreterare

Håkan Ridal.
Tel. 0501-185 26 h.ridal@telia.com

Skattmästare

Ingrid Johnsson
Tel. 0510-101 73
ingrid.johnsson@kallandso.nu

Resor

Britmari Brax
britmari@brax.nu

Bodil Warolin
warolin.b@outlook.com

Redaktör

Ulla-Märta Tall
um.tall@telia.com

AVGIFTER

Årsmedlem 200 kr/person/år
Guldmedlem 2 000 kr/person/10 år
Företag 2 000 kr/företag och år

FÖR MEDLEMMAR

Genom medlemskapet ger du ett värdefullt stöd till slottets verksamheter och du får bland annat;

Inbjudan till sommarinvigningen.
Gratis entré till slott & trädgård.
Specialpris till operaföreställningarna.

Se lackoslott.se för fler förmåner.



För endast 50 kr/år kan du parkera på Läckös parkering.



Ordföranden har ordet

CARL JONAS LOVE ALMQVIST OCH TORSTEN RUDENSCHÖLD - TIDIGA "GRÖNAVÅGARE"?

Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) kommer att i sommar uppmärksammas på Läckö slott genom det ambitiösa opera-projekt som hämtar sitt innehåll från hans roman "Det går an". Det verket har sin särskilda anknytning till Lidköping genom Sara Widebeck, som kan sägas vara Almqvists språkrör när det gällde att gestalta hans samhällskritiska idéer. Almqvist skrev boken 1838, året efter sin prästvigning, och debatten som boken förorsakade förenklade inte hans levnadsförhållanden. Men den svenska litteraturen hade berikats. Det ska bli spännande att se romanen i operans form på borggårdsscenen i sommar!

I Nyhetsbrevet från september förra året skrev jag om Torsten Rudenschölds starka band till Läckö och om hans betydelse för folkbildningen i vårt land. Det finns emellertid en länk mellan just Almqvist och Rudenschöld också som kanske kan intressera en läckövän. Gunnar Richardson ägnar några sidor åt den länken i sin bok "Torsten Rudenschöld – Samhällskritiker och Skolreformator" från 1998.

1815 bildades Manhemsförbundet, ett slags ordenssällskap i götisk anda med särskilt intresse för forntiden och med en idealiserad syn på landsbygdslivet. Inte minst lärare visade sig engagera sig inom föreningen. Tillsammans med Jonas Waern, sedermera landshövding i Skaraborgs län (1857-1866) hörde tidigt just Almqvist till de ledande inom förbundet. Detta kom efter några år att upplösas, men grundtankarna levde vidare. På uppmaning av Waern lämnade Almqvist 1824 sin tjänst i regeringskansliet och slog sig ner i Köla socken i Värmland. I dessa trakter ville han och Waern tillsammans med Janne Hazelius – far till Skansens grundare Artur Hazelius – skapa en nybyggarkoloni, där man skulle förverkliga sina romantiska landsbygdsdrömmar.

Det var till denna koloni som Torsten Rudenschöld och Christina Charlotta af Geijerstam 1824 företog sin bröllopsresa, och mycket tyder på att Torsten djupt sympatiserade med Manhemsförbundets tankar. Det är oklart om han och hans hustru verkligen tänkte ansluta till kolonin. Däremot vet vi att Rudenschöld livet igenom var konsekvent i sin syn att livet ska levas enkelt.

Lars-Göran Lönnermark



NYTT VERK OCH NY MONTER

Läckö Vänners styrelse har beslutat anslå 100 000 kr till en säkerhetsmonter och 100 000 kr till operan "Det går an".

MEJL

Vill Du få ytterligare information från Läckö Väner någon gång om året lämna gärna din mejladress till:
ingrid.johnsson@kallandso.nu

Stort tack till PELLE MOHLIN TRAVEL som bekostat januari månads Medlemsbrev!

PELLE MOHLIN TRAVEL

